

## Kort fortalt: En fremtid i fattigdom – nye perspektiver på børnefattigdom i Danmark

I Danmark opgør man typisk børnefattigdom som et øjebliksbillede af den økonomiske situation i børns familier. Dermed ser man bort fra andre sociale faktorer, der har en indvirkning på det miljø, som børn vokser op i, og som også påvirker deres muligheder resten af livet.

Derfor har vi i denne rapport udviklet et nyt, udvidet mål for børnefattigdom, som vi kalder for det holistiske børnefattigdomsmål.

Målet tager højde for både familiernes økonomiske situation og børns risiko for at leve i fattigdom som 25-årige.

Denne risiko beregner vi pba. en række sociale indikatorer, der er knyttet til børns opvækst. Fx anvender vi indikatorer som stof- eller alkoholmisbrug, psykisk sygdom og ubetingede fængselsstraffe hos en forælder. Og fx underretninger, fravær og trivsel hos barnet.

Med det holistiske børnefattigdomsmål identificerer vi en gruppe af børn i udsatte positioner, som vi betegner som udsatte børn. Disse børn er karakteriseret ved enten at vokse op i økonomisk fattigdom ifølge Danmarks Statistik, som er under halvdelen af medianindkomsten, eller at vokse op på grænsen til fattigdom og samtidigt have en høj risiko for at leve i fattigdom som 25-årige. Vi definerer grænsen til fattigdom som mellem 50-60 pct. af medianindkomsten.

Rapportens hovedresultater er:



- I år 2020 er der **72.000 udsatte børn i Danmark.**
- Heraf vokser **ca. 56.500 børn op i fattigdom.**
- Og yderligere **15.600 børn tilhører også gruppen af udsatte børn, fordi de vokser op på grænsen til fattigdom og samtidig har en høj risiko for at leve i fattigdom som 25-årige.**

Resultaterne afdækker en væsentlig gruppe børn på grænsen af fattigdom med betydelige sociale problemer. Denne gruppe af børn bliver ikke belyst vha. det mest udbredte mål for børnefattigdom fra Danmarks Statistik.

Der er derfor en fare for, at vigtige nuancer vedr. børnefattigdom i Danmark nedtones, som følge af den måde, som børnefattigdom bliver opgjort på i Danmark i dag. Det kan have konsekvenser for det politiske fokus på de børn, der er udsatte uden at være fattige i klassisk forstand.

Med dette nye, holistiske mål lægger Kraka derfor op til en bredere diskussion om nødvendigheden af at supplere den nuværende debat om børnefattigdom med et mere holistisk mål.