

Analyse | kraka

26. marts 2015

Derfor slingrer Lars Løkke

Af Peter Mogensen

Der skal skæres i de sociale ydelser så det kan betale sig at arbejde. Nå nej, boligsikring og børnebidrag er fredede. Der skal betales penge for at gå til lægen. Nå nej, det var blot en privat tanke, som ikke er Venstre politik. Så skal der være 0-vækst men nå nej, nogle udgiftsposter må gerne vokse.

Det er tankevækkende, som Venstres formand slingrer. Hvis nogen politiker har styr på substansen er det Løkke. Så enten planlægger han nærmest fra minut til minut på bagsædet af Skodaen når den fragter ham rundt mellem møderne, ellers også ER hans situation vanskelig.

Det er det sidste som denne skribent hælder til. Sagen er den, at Løkke skal balancere mellem sit naturlige politiske dna og sine behov for ikke at sælge helt ud til Dansk Folkeparti.

På den ene side ved vi at Løkke er en ægte liberal i hjertet og gerne vil gennemføre reformer, som trækker samfundet i den retning. Private sygehustilbud, valgfrihed, lavere skat og sociale satser, så der virkelig kommer incitamenter til at lede efter et job. På den anden side styrtbløder han stemmer til Thulesen Dahl, hver gang han svinger ideologistokken bare en lille smule, og dermed er dilemmaet kridtet op.

Han MÅ slingre for at gøre alle tilfredse - og det er farligt. Meget farligt. Løkke er ikke bekymret for om Tulle vil støtte ham som statsminister. Han er bekymret for at DF bliver større end Venstre og at hans regerings konstruktion bliver en bastard, hvor halen vipper med hele hunden. Og det gør den, hvis Thulesen Dahl bliver for stor.

Derfor fokuserer han hele tiden på at lukke flanken af mod DF men prisen er, at de borgerlige vælgere ikke kan genkende ham eller Venstre. Hvorfor er det et problem? Fordi at hvor Lars Løkkes kredit er totalt i bund blandt partiets vælgere og tillidsfolk har de stadig tillid til hans politiske navigationssevne. Men hvis han nu - af de årsager nævnt ovenfor - fremstår som en

politisk elefant i en glasbutik, så ryger det sidste argument for at Venstre skal have ham som formand.

Ja jo, han kører selvfølgelig frem til valget, men tropperne skal tro lidt på deres formand, og på et tidspunkt bliver det for nemt for Thorning-Schmidt og co. at pille ham politisk fra hinanden. Lige nu er det Løkkes egne aggressive annoncer med Corydon og påstande om at der efterlades regninger til næste valgperiode, der tegner valgkampen, men der er lang vej endnu (valget kommer først i september) og højstemt polemik kan han ikke køre så langt.

Derfor står Løkke i et dilemma som er svært at se et gyldent svar på. Snarere ligner det at vi i Danmark skal vænne os til en ny naturtilstand i politik, hvor Thulesen Dahl får præcis den indflydelse som han har krav på i forhold til den opbakning han nyder. Det er reelt det vi ser afspejlet i Løkkes adfærd allerede nu - og sådan vil det nødvendigvis også blive under hans kommende regering, hvis han vinder valget.

Nyd dagen Danmark...og husk at læs aviserne...alt er i spil...see you further on up the road...PEM